



2020



SOMMERTOGN MED
LILLEAURORA



2020

Jylland Rundt

Af: Livsnyderne – Rita & Mogens Lauritsen



Lille Aurora

29. maj 2020

Avensis er proppet med alt nødvendigt og lidt til. Vi skal hente og sejle lille Aurora hjem fra Frederiksværk.

Vi har simpelthen købt en ældre NordWest 740 på 25 fod. Agterdækket er herligt, resten er acceptabelt og lidt kompakt... småt, men godt!

Fin solskinstur til Odden havn. Begge hunde klarede det fint.

30. maj 2020

Vi ruller fint på vanlig vis igennem Snekkeløbet, rundt om revet Sjællands Odde.

Solen skinner, 4 sm vind, Perkins spinder! Og vi kom godt hjem til Kerteminde, og lagde til på vores plads, lige ved siden af *Guldfisken*!



Et par dage senere

Det viste sig, at oliefilteret var utæt, og der dryppede med lynets hast olie ned i sumpen. Rigtig meget!

Det blev der arbejdet en del på. Nu er det vist tæt, og vi inviterer Fiskergade med på tur til bundgarnspælene. Martin og Sara støder til i deres egen båd.

Turen blev dog afbrudt og spoleret af konstante oliedryp. Vi måtte vende om, og sejle hjem.

Da først oliefilteret efter nogle dage var blevet skiftet, så var vi sejlede igen sådan da... Først skulle al olien suges op, og diverse tæpper og værktøj rengøres og neutraliseres for olielugt! Det tog sin tid.

Juni måned

Det blev til en enkelt tur til Klinten, et dejligt badedyp. Dog måtte vi erkende, at rebstigen ikke var optimal som badestige... jeg forsvandt nærmest ind under båden, og Mogens måtte 'slæbe' mig op. Vi grinte.

Nu har vi fået monteret en lille badestige, og den skal prøves af. Mogens har også rodet med en del elektronik. Et batteri er blevet skiftet, for pludselig kunne vi ikke starte... og sådan har der været en del småting.

Men Mogens fixer det hen ad vejen.

Jeg har tryllet dundyner fra genbrugsen, vasket og tumbled, og der er indkøbt fint blå/hvid stribet sengetøj. Selvfølgelig har jeg også lige så stille fået diverse '*Navigare Vivere Est*' porcelæn, tallerkner, glas og bestik på plads i **Lille Aurora**.

Mogens har kreeret et fint navneskilt på baggrund af et smukt solopgangs/nedgangsfoto fra vores tur til Australien.

Ultimo juni blev blæsende og kølig med regn og der er primo juli stor travlhed i BB værelserne. Det er som om alle holder ferie hjemme i Danmark i år grundet Corona udbrud alle vegne.



Lille Auroras sommertogt juli 2020

Torsdag 16. juli 2020 - 1. dag

Nu gør vi det! Prøver et par dage på vandet. Vejrudsigten er fin, og mor Anna passer BB for os.

Kl. 15.30 afgang Kerteminde. Solen skinner, næsten ingen vind og helt blankt stille vand. Det blev en fin 2 timers sejltur til Nyborg, hvor vi får en god plads i den gamle havn.

Fredag d. 17. juli - 2. dag

Mogens prøver bruseren på badebroen. Fint varmt vand. Vi skal dog have fundet et brusehoved med automatisk luk på. Jeg prøver bruseren i toiletrummet. Det fungerer også godt.



Kl. ca. 10.00 sejler vi mod Lohals. Og det blev til en fin sidelæns plads i Lohals Gl. Havn. Masser af skibe og liv i havnen.

Travetur til Brugsen. Små boder undervejs. Dog ingen roselgé, men masser af små hyggelige lopper.

Skøn travetur ved stranden og badeture for både Nino og jeg.

Aftenjazz på havnen, det var herligt. Og pludselig ser jeg på et facebook opslag, at Jørgen og Birthe Malmos er på *Jomfrutur* og er landet i Lohals! Det blev til dejlig hygge på Auroras agterdæk.



Lørdag d. 18. juli 2020 - 3. dag

Vi sejler til Svendborg og får en fin plads på broen bag Bendixens Fiskehandel. Det var rent held. For også her er fyldt godt op! Og så fik endda en sidelæns plads, og fiskeplade fra Bendixen til frokost. Dejligt.

Morten og Jeanette, og sidenhen Leif, kom på hyggeligt besøg i det gode solskinsvejr. Morten og Jeanette var ude at lufte deres nye Campion og overnattede i Grasten.



Søndag d. 19. juli 2020 - 4. dag

Mogens' 73 års fødselsdag. Solen skinner, og før vi vidste af det, havde børn og børnebørn meldt deres ankomst til fødselsdags hygge og grillmad.

Helt uden skrumpel holdt vi en plads til **Guldfisken** lige bag ved os, og de ankom ved 13-tiden, og gled fint ind bag ved os... ja ok, der måtte lige fires lidt tovværk hist og pist for at skaffe plads. Der er trængsel i havnen.

I løbet af eftermiddagen dukkede Anna og Anna op, og kort tid efter Martin, Sara, Aya og Karl. Vi dækkede op til grillmad på kajen. Alle småborde, stole og tæpper fra begge både blev langet op på kajen, og ved hjælp af en bæk på kajen fik vi en fin udgave af et festbord.

Det blev en herlig fødselsdags eftermiddag og aften. Mogens blev glad for silkeskjorten.



Mandag d. 30. juli 2020 - 5. dag

Min 71 års fødselsdag!

Dejlig morgenmad sammen med *Guldfisken*, dernæst sejltur til Skarø i blæsevejr. Fin lille travetur på Skarø, inden turen gik videre til Fåborg.

Det blæste voldsomt, og det faktisk så meget, så *Guldfisken* havde problemer med at komme fri af sidebåden og ud af Skarø havn. Ja, faktisk, så fik *Guldfisken* sit rat vredet itu! Det gik heldigvis endda.

Det blev en blæsende, hoppende tur til Fåborg. Kalechen blev lukket helt til. Saltvandssprøjt ville nemlig indenbords!

Leif tryllede en god plads for natten til *Guldfisken* og lille *Aurora* for *Håbet* var på tur!



Guldfiskens personale inviterede Mogens og jeg og Leif på vidunderlig aftensmad på kajen i solskin og blæsevejr.

Det var en super dejlig aften. Ren hygge og masser af smil og latter. Så skøn en 71 års fødselsdag.

Tirsdag d. 21. juli 2020 - 6. dag

Guldfisken sejler til Dyvig. Vi tager en overliggerdag i Fåborg i blæsevejret.

Det betød, at vi fik set Jim Lyngvilds kæmpestore, religiøse fotos i Helligåndskirken. Wauw, men bliver blæst næsten omkuld. De er ret imponerende og en anelse provokerende, men faktisk smukke.



Onsdag d. 22. juli 2020 - 7. dag

En smuk solskins sommerdag med blå himmel og hvide, vattotte skyer, blandet med få mørke, tunge drama skyer med kølig luft.

Fin sejltur til Lyø, og på magisk vis lykkes det endnu en gang at få en plads, trods en fyldt havn. Vi ligger nu to både på den samme plads!



Vi traver en lille tur op til store mindesten midt i byen. Årstallet 1223 på stenen mar-

kerer året, hvor kongen Valdemar d. 2. Sejr blev taget til fange af grev Henrik af Schwerin. Kong Valdemar d. 2. Sejr blev først sat fri 3 år senere, efter at have betalt en masse penge og arvesølv, og afgivet vigtige dele af sine nordtyske besiddelser.

Dernæst stødte vi på købmands butikken, og pludselig husker vi. *Det var jo her vi blev fanget af lokal musik og øl på bænke i købmandens have for mange år siden, måske sejlede vi i Marka? Måske Aurora?* Hyggeligt var det i hvert fald.



I dag blev vi *fanget* af minder, chips, øl og hvidvin i det skønne vejr.

Nu sidder jeg på agterdækket og følger med i havnens liv. Mogens og begge hunde småblunder. Solen skinner. Der er livlig bådaktivitet, det er *lykkejægere*, på jagt efter en plads for natten. De må vende om og sejle videre, nogle vælger at ligge for svaj for natten.

Der er også en lind strøm af gående med rygsæk og/eller cykler. De skal af eller på færgen, der i Corona sommeren 2020 fragter folk gratis rundt mellem småøerne.



Lille Aurora giver masser af livsnydelse.

Sidst på eftermiddagen besøgte vi Lyøs lille kirke, og den interessante runde kirkegård med helt ens gravsteder med små bitte buksbom hække rundt om.

Tilbage i havnen, oplevede vi atter rift om pladserne. Og vi var nu igen flere, der lå to både på den samme plads. Vores nabo var en lille sejlbåd med en lille familie med to små børn, 9 mdr. og 2 ½ år. Det var ret sejt, syntes vi, at sejle med så små børn, og vi roste dem for det.

Torsdag d. 23. juli 2020 - 8. dag

Mogens og Nino tog morgenbad fra **Lille Auroras** agterdæk. Solen skinnede, vandet næsten blankt.

Det betød tidlig afgang kl. 6.59 mod Marstal, i håb om at finde et par gode pladser.

Og ja, det lykkedes. Vi lagde os for enden af en bro, og vendte et grønt ledigt kort til rødt optaget! Så var der klar til **Guldfisken** ved siden af os. Ved 13.30 tiden gled de lige ind i hullet, som mange andre forgæves havde haft kig på!



Der var liv og glade dage i de små gader og stræder i Marstal. Så mange mennesker.

Fælles grillhygge med **Guldfisken** om aftenen.



Fredag d. 24. juli 2020 - 9. dag

Det blæste lidt op i nat. Det betød en overliggerdag i Marstal på vore gode pladser.

Sammen med hundredvis af andre turister tog vi den gratis bus til Ærøskøbing incl. alle 3 hunde. 2 fyldte busser ankom samtidig til Ærøskøbing, og det samtidig med en hel hær af gående og cyklende turister, der blev lukket ud af færgen fra Svendborg.

Gaderne var et myldrende, bølgende hav af mennesker og hunde. Vi blev nærmest båret frem af menneskemængden, rundt i gaderne, forbi alle de små butikker, der fristede med det, vi ikke kunne leve foruden.

Det blæste en del, men mestendels skinnede solen. Så alle var ved godt mod, og tilpas turist trætte, da vi stillede op i køen til bussen, retur til Marstal.



Lørdag d. 25. juli 2020 - 10. dag

Tidligt brusebad, sol og småskyer, ingen vind.

Med morgenkaffen i hånden takker vi farvel til Marstal kl. 7.15. Nu er kl. 9.10 og vi er for længst gledet under Langelandsbroen og forbi revbøjen ved Thurø Rev. Vi har kurs mod Elsehoved, og satser på at nå Kerteminde i eftermiddag.

I det fjerne kunne vi følge **Guldfisken** også på vej hjem. Og de stod klar til at modtage os, da vi en lille time senere også nåede i havn efter rigtig dejlige sommer sejlerdage i **Lille Aurora**.





Renskrevet d. 17. december 2020

Efterskrift

*Den 16.10.2020 solgte vi **Lille Aurora**. Og jagten er gået ind på en lidt større båd til næste sejlersæson.*



Farvel

Og Tak for mange gode timer

